

## Profiel wijkgemeente

Als protestantse wijkgemeente willen we een open uitnodigende geloofsgemeenschap zijn rondom het Woord, voor jong en oud, in onderlinge ontmoeting en geloofsgesprek. We willen een kerk voor en met de buurt zijn. We zien onszelf als een dienende en getuigende gemeenschap. Vanuit het goede nieuws van Jezus Christus, waaruit we leven, willen we graag present zijn en blijven in de wijk Schenkel. Deze wijk kent een zeer diverse samenstelling, die we graag in onze kerk steeds meer terug willen zien. Het kerkgebouw en de activiteiten van de gemeente zien we als belangrijke ontmoetingsplekken. Daar horen we het evangelie, vieren we Gods goedheid en zijn we daarover in gesprek. Ook willen we gemeenteleden blijven stimuleren zich te begeven op andere plekken in de wijk en daar bij te dragen aan leefbaarheid, cohesie en geloof. Met ouderen en jongeren, met doorgewinterde gemeenteleden en nieuwkomers, willen we zo de tekenen van Gods komende Koninkrijk begroeten.

### *Open en uitnodigend*

De Schenkelkerk wil een open en uitnodigende gemeenschap rond het Woord zijn voor jong en oud. In alles wat we doen, willen we investeren in de opbouw van de gemeente als geïnspireerde en inspirerende geloofsgemeenschap. We hebben het nodig om steeds weer te ontdekken wie we zijn in Jezus Christus. Door blijvend te zoeken naar deze inspiratie is het ook mogelijk om inspirerend te zijn. Op deze wijze willen we samen als geloofsgemeenschap en als leerlingen Jezus volgen.

Daarnaast hopen en verlangen we er naar dat nieuwe mensen mee komen doen en samen met ons willen zoeken naar de liefde van Jezus Christus en Hem willen volgen. In de afgelopen jaren hebben we geprobeerd om dat concreet vorm te geven in een buurtgerichte aanpak en nieuwe missionaire activiteiten. We hebben een groeiend aantal nieuwkomers in onze gemeente mogen verwelkomen. Zo zijn er verschillende contacten met en in de wijk ontstaan en worden er diverse activiteiten in en met de buurt georganiseerd.

Kenmerkend voor onze gemeenten zijn de sfeer, gemeenschap, aandacht, openheid, betrokkenheid en de trouw. Wij voelen grote betrokkenheid bij gasten en nieuwkomers. Dit krijgt op zondag uiting door gelegenheid tot ontmoeting en aandacht voor gasten rondom de dienst, bijvoorbeeld bij de ontvangst en de koffie na de dienst. We willen niet alleen kerk op zondag zijn. Daarom staan onze activiteiten door de week nadrukkelijk open voor de buurt.



Figuur 1 Paasmaaltijd op Paasmorgen

## *Leeftijdsopbouw*

De kerkelijke wijk valt samen met de geografische wijk Schenkel. De wijkgemeente telt 426 actieve leden, waarvan 30 tot 20 jaar, 45 van 20 tot 40 jaar, 176 van 40 tot 70 jaar, 175 van 70 jaar en ouder. In de zondagse erediensten zagen we voor de coronacrisis gemiddeld 110 gemeenteleden.

## *Eredienst*

De samenkomst op zondag is het kloppend hart van de gemeente. De erediensten vinden op iedere zondagochtend en op de bijzondere dagen plaats. Op vijf zondagen met viering van het Avondmaal, met jong en oud, is er ook Avondmaalsviering in serviceflat Schinckelhove, evenals op Witte Donderdag.

Onze gemeente is een gemeenschap rond het Woord. Het Woord staat centraal. Daarbij is verbinding met de actualiteit en verstaanbaarheid belangrijk. In de diensten op zondag geven we God de eer, prijzen Hem en zoeken we inspiratie en bemoediging voor het leven van elke dag.

Er is een liturgiecommissie, die meedenkt en meewerkt aan het voorbereiden en vormgeven van de erediensten, er is een zangkoor en een werkgroep symbolische bloemschikkingen. De laatste twee jaar is door jeugd uit de gemeente een band/muziekgroep gevormd die geregeld aan de diensten meewerkt.

Zonder het vertrouwde los te laten is er in de afgelopen jaren veel ruimte ontstaan voor een grote verscheidenheid aan liederen en muziek.

## *Organisatie*

Zoals iedere kerkelijke gemeente wordt de Schenkelkerk bestuurd door kerkenraad en dagelijks bestuur (moderamen). Omdat het niet vanzelfsprekend is dat vacatures in de kerkenraad opgevuld kunnen worden, is voor een werkwijze met werkgroepen gekozen (*Beheer, Diaconie, Geloof-kerkbuurt, Jeugd en kerk, Liturgie, Pastoraat*).

## *Pastoraat*

Pastoraat is het omzien naar en zorg voor elkaar en is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente. De werkgroep pastoraat vervult een belangrijke rol; hierin werken de predikant, de ouderenpastor, de ouderlingen, de contactpersonen nauw samen. Vanwege de leeftijdsopbouw van de gemeente is er een ouderenpastor werkzaam. We willen ook oog en hart hebben voor de mensen buiten de gemeente. Zo krijgt attent pastoraat ook een missionaire dimensie. Het is een uitdaging, voldoende mensen hiervoor te vinden. Het pastorale team draagt zorg voor goede informatie over het wel en wee in de gemeente.

## *Diaconaat*

Aangezien we een dienende gemeente willen zijn, heeft diaconaat een belangrijke plaats. Heel praktisch krijgt dit vorm bij de voedselbank en de wijkmaaltijden. Daarnaast heeft de diaconie een bovenwijkse rol.

### *Jeugdwerk*

Kinderen, tieners en jongeren vinden we belangrijk in de Schenkelkerk. Onze gemeente heeft een gemiddelde hoge leeftijd en we zoeken daarom actief naar manieren om onze jeugd een duidelijke plaats te geven in de gemeente. Dit gebeurt vooral door kindernevendienst, catechese en clubwerk. Ook hebben we in de vormgeving van de diensten gekozen om hen zoveel mogelijk thuis te laten voelen. Bij alles wat we doen willen we de verbinding tussen jong en oud niet opgeven. Grootste zorg binnen het jeugdwerk is dat er geen aanwas van onderop is.



*Figuur 2 Jongeren bouwen aan hun nachtverblijven tijdens de actie 'Nacht zonder dak'.*

### *Vorming en toerusting*

Er zijn verschillende activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. Voor een groot deel krijgt dit vorm via catechese, kringen en (voor corona) met Schenkel-Next zondagen. Belangrijke aandachtspunten zijn het voeren van het geloofsgesprek en het leven met Jezus iedere dag.

### *Missionaire focus*

In de afgelopen jaren heeft de missionaire focus van de wijkgemeente Schenkel vorm gekregen. Bestaande activiteiten staan meer open voor nieuwkomers. Daarnaast zijn er contacten en activiteiten voor en samen met de buurt ontstaan.

Bestaand kerkenwerk is in de afgelopen jaren opengesteld voor belangstellenden. Er is een wekelijks open kerk en stiltecentrum. Ook bij de jaarlijkse braderie, georganiseerd door de winkeliersvereniging, doet de kerk volop mee en is de kerk open. Samen met andere kerken en wijkpartners wordt jaarlijks een SuperSchenkeldag georganiseerd. In de afgelopen jaren zijn nieuwe activiteiten zoals de Doe-Mee-kerk (variant op Kliederkerk), een kinderclub en een knutselclub ontstaan met een focus op de buurt. Er is een goede samenwerking met de protestants-christelijke basisschool in de wijk.

We zijn dankbaar voor het goede maar tegelijk is er nog een weg te gaan. De coronacrisis en het vertrek van de predikanten hebben ervoor gezorgd dat veel is stilgevallen. Ondanks dat het niet eenvoudig is, willen we de keuze voor een missionaire focus blijvend maken. Ook in de wetenschap dat dit iets van de lange adem is en God trouw is.