

22 november 2020

GEDACHTENISDIENST

Thema: *Iemand naast je*



voorganger: ds. Gerben van Manen
orgel, piano: Netty Dijkstra
klarinet: Annemieke Wolters

Tijdens de dienst zullen de namen van de overleden gemeenteleden genoemd worden, waarbij de diaken voor elk van hen een bloem zal plaatsen in een groeiend boeket.

Na deze gedachtenis zullen ook enkele namen genoemd worden van overledenen uit de bredere kring rond de gemeente en uit de persoonlijke familie- of vriendenkring van gemeenteleden. U kunt daarbij vanaf uw plaats in de kerkzaal ook de namen noemen van anderen die u vandaag gedenkt.

Na afloop van de dienst kunt u de bloem meenemen van degene die u gedenkt.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

[We gaan, zo mogelijk, staan]

Lied 42:1,3 *Evenals een moede hinde*

Bemoediging en groet

[We gaan zitten]

Gebed

Met de kinderen

Uit de Bijbel: Psalm 16

¹Een stil gebed van David.

Behoed mij, God, ik schuil bij u.

²Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'

³Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik:

⁴'Wie u volgt, wacht veel verdriet.'

Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

⁵HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.

⁶Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

⁷Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

⁸Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

⁹Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

¹⁰U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

¹¹U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Muziek: *Psalm 16*

Verkondiging

Lied 834:1,3 *Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht*

Gedachtenis

Inleiding

Muziek: *Ich steh mit einem Fuss im Grabe* (J.S. Bach)

Gedenken van de overleden gemeenteleden

[De diaken steekt de 1^e kaars aan]

24 december 2019	Adriana Hendrika Lena Rijkse	92 jaar
7 januari 2020	Jan de Boer	70 jaar
10 januari 2020	Pieter Twigt	93 jaar

16 februari 2020	Arie Jacobus Vliegenthart	74 jaar
20 maart 2020	Johanna Cornelia van Puffelen	94 jaar
11 april 2020	Maaike Vermeer-Spek	87 jaar
29 april 2020	Dirk Cornelis de Hoog	83 jaar
16 juni 2020	Doetje Kuipers-Potstra	94 jaar
19 juli 2020	Bernardus Maria Siep	85 jaar
28 juli 2020	Jenneke Maria Wilhelmina Hoogendoorn-Sloot	80 jaar
7 augustus 2020	Hilletje Adriana Hoogerwaard-van den Broek	82 jaar
26 augustus 2020	Jan van der Bas	93 jaar
1 september 2020	Cornelis Kreuk	86 jaar
23 september 2020	Gerritje Martina Kok-Verkade	86 jaar
22 oktober 2020	Ludovicus Cornelis Weterings	71 jaar
11 november 2020	Abe Osinga	83 jaar

Lied 961 *Niemand leeft voor zichzelf*

Persoonlijke gedachtenis

[De diaken steekt de 2^e kaars aan]

Een moment van stilte

[De voorganger vraagt u te gaan staan]

Johannes 11:25

‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven.’

Muziek: Legende (August Nölck)

[gespeeld door gemeentelid Marijke Meijer (cello) met Volkert Bakker (piano)]

Dankgebed en voorbeden; Stil gebed; Onze Vader

[De diaken steekt een kaars aan voor overledenen wereldwijd]

Aankondiging collecten

[We gaan staan]

Lied 416 *Ga met God en Hij zal met je zijn*

Zegen